

Vrouw die voor islam kiest doet dat uit vrije wil

02-03-13 10:31 uur

Islamitische vrouwen in een moskee. © ANP

Nederlandse vrouwen die zich bekeren tot de islam, doen dat meestal niet vanwege een aanstaande echtgenoot, zoals vaak wordt gedacht. Vanessa Vroon-Najem komt tot deze conclusie na zes jaar onderzoek naar bekering tot de islam. Ze promoveert dit jaar op dit onderwerp aan de UvA.

Partnerkeuze blijkt maar zelden een rol te spelen

Van de 48 Amsterdamse vrouwen die Vroon-Najem uitvoerig sprak was er maar één die moslim werd omdat haar aanstaande echtgenoot dat belangrijk vond. 'Een aantal van de getrouwde dames die ik interviewde is zelfs zonder medeweten van de partner bekeerd, om het pas later te vertellen. Twintig vrouwen waren single op het moment van bekering.'

Veel van de vrouwen die ze sprak worstelden met levensvragen, vooral in hun tienerjaren. 'Waarom ben ik hier op aarde? Wat gebeurt er na de dood? Een positief sociaal contact met een moslim(a) was vervolgens een belangrijke voorwaarde om echt geïnteresseerd te raken in de islam.'

Taalbarrière

De afgelopen decennia is het aantal bekeerlingen toegenomen, denkt Vroon-Najem. Ze ziet meerdere factoren voor die toename. 'Het is makkelijker geworden om je in het geloof te verdiepen. Tot tien, vijftien jaar geleden was er een enorme taalbarrière. Nu is er Nederlandstalige literatuur en je kunt lezingen en lessen in het Nederlands volgen, bijvoorbeeld in de moskee. Bovendien zijn er tientallen forums en sites op internet waar van alles over het geloof te vinden is.'

Maar ook de grotere zichtbaarheid van moslims in de samenleving en de toenemende media-aandacht voor de islam zijn van invloed. 'Opvallend genoeg is juist de negatieve berichtgeving voor sommige vrouwen een reden geweest om zich te verdiepen in de islam, met de gedachte: is het allemaal echt zo erg?'

Vroon-Najem kwam er ook achter dat geboren moslima's nog wat kunnen leren van de bekeerde vrouwen. Ze deed onderzoek bij vijf bekeerlingengroepen en daar kwamen ook veel geboren moslima's op af, die bijvoorbeeld van huis uit niet hadden leren bidden. Die gingen vervolgens in de leer bij hun bekeerde zusters.

In PS van de Week: portretten van tot islam bekeerde vrouwen
(Door: Nicole Kroes)

<http://www.parool.nl/parool/nl/266/RELIGIE/article/detail/3402757/2013/03/02/Vrouw-die-voor-islam-kiest-doet-dat-uit-vrije-wil.dhtml>